

Frysskåp - fritid.

- Mamma har aldrig tid.

Hon hade nog så rätt min lilla dotter, då hon upplyste mej därom häromdagen. Hon ville jag skulle hoppa hage men -tiden, tiden.

Jag drömde en gång om att bli en god husmor och en tålmodig, snäll mamma, men ibland känns allt som ett misslyckande. Det är när jäktet tar överhand och tröttheten och olusten gör sig gällande. Då tar jag mej någon gång en funderare och undrar om "vad göras kan redan är gjort".

Tekniken går framåt, och hjälpmedlen i hemmet blir allt flera. Det senaste - en husmors dröm, alltför dyrbar tillsynes, men säkert ekonomisk i längden - är frysskåpet.

Vad ett sådant skulle betyda för mej, för maken, barnen, och hushållskassan, ja för hela hemlivet kan väl blott den säga som fått omsätta drömmen i verklighet. Men ingen kan väl neka mej att låta fantasien ta vingar.

Uppköp kan ske i större partier. Matlagning och bak stökas undan och stppas i frysskåpet medan stormen viner och himlen är grå. När sen solen tittar fram tittar jag ut och njuter i fulla drag av friheten, solen och barnen. När jordgubbslandet dignar och spenatlisten ger mer än magarna hinner smälta fryser jag ner det och slipper konservera och se burkarna "gå upp", när jag haft för brätton.

Jag tänker på familjens födelsedagar och helgerna. Ingen trött och jäktad husmor när gästerna står utanför dörren. Och julen - den skulle bli vad den borde vara - en högtid i både hemmets och själens värld.

Det är lätt att bygga luftslott, men oftast rasar dess murar samman. Luftslottet - frysskåpet - jag här i fantasien byggt upp tror jag ej skulle rasa om dröm bleve verklighet. Tvärtom tror jag att de möjligheter djupfrysningen har att bjuda oss husmödrar är fler än vi vaga drömma om.

Tänk om jag ägde ett frysskåp - då skulle jag kanske inte tappa humör möret så lätt, bli tjatig på dem jag älskar mest här på jorden, och i stället få göra mitt hem till en lycklig enhet, där arbetstid och fritid, humör, hälsa och ekonomi är i god balans.

Fritiden skulle ge mej bättre kontakt med böckernas värld, och så skulle jag kanske få tid till någon hobby. Kanske sy kläder till barnen - en hobby med ekonomisk vinst, eller i vävstolen skapa något vackert till hemmet. Ja, kanske även få tid att ta fram pensel och palett - en förgäten ungdomskärlek.

Fru Dagmar Fritzon,

Sofielund,

Strömsholm.