

# En utflykt i fädernas fotspår

Den 29 april 2016 gjorde vi, syskonen Anders och Gunlög och tremänningen Claes en utflykt i det vackra Södermanland. Vi träffades vid järnvägsstationen i Björnlunda och sökte sedan med hjälp av kartor och släktuppgifter upp så många anfadersplatser som möjligt under dagen. Vi hann bara med en liten del av platserna och vi koncentrerade oss på C.F. Nyströms anor. Här följer en liten bildkavalkad med tillhörande kommentarer i "släktordning", inte i den ordning vi besökte platserna.

En översiktskarta kan vara till hjälp. Vi rörde oss i områdena kring Björnlunda och Sparreholm.



**Vi börjar med C.F. Nyströms anor på farsssidan.**

**Karlshamn** vid Storsjöns strand öster om Björnlunda byggdes 1851 av C.F.s far Carl-Eric Nyström och blev hem för C.F. och hans syskon men senare också för de båda bröderna Erik och Carls familjer. Marken arrenderades och tillhörde gården Näs.

Rakt söderut från Karlshamn ligger Andersberg med **Näsbystugan** där Carl-Eric växte upp. **Andersberg**, bredvid Näsbystugan, byggdes av Carl-Erics bror Anders som tog efternamnet Fors.





**Karlshamn** med idag nyuppförd byggnad. I bakgrunden syns Storsjön som ju tragiskt nog krävde två liv inom släkten, C.F:s far och senare även hans äldre bror Erik. Kanske äppelträdet har "kontakt" med gångna tider?



**Näsbystugan och Andersberg** kan ses från tåget på stambanan om man bara vet vad man ska titta efter.





Ett utsnitt från släktträdet kan vara till hjälp. Här med utgångspunkt från C.F.s far, Carl-Eric. Bortse från siffrorna i kursiv stil.

### 15. Eric Carlsson - Nyström och Brita Christina Olsdotter



Vi fortsatte till trakterna söder om Björnlunda, till Frustuna socken. Vi hade stämt träff med en lokal hembygdskännare som Claes hade kontakt med, Ingrid Waldau. Hon guidade oss genom skogen ett par kilometer till det ställe där C.F.s farfar Eric Carlsson-Nyström föddes. Platsen heter **Nystugan** och markeras idag med en informationsskylt. Här bodde alltså Carl Olsson med sin familj 1772 då Eric föddes. I ett tidigare skede var detta en båtsmansstuga, alltså flottans motsvarighet till soldattorp. Nystugan försvann kring år 1800 (brand?) och platsen har sedan dess varit öde.



Idag finns bara stengrunden kvar i utspritt skick.

Vår guide berättade att den täta granskogen i bakgrunden en gång var Nystugans odlingsmark.





På återvägen mot Björnlunda passerade vi de två gårdar varifrån Eric's föräldrar Carl Olsson och Carin Ersdotter kom. Han kom från **Söra** och hon från **Bråkedal**.



## Nystugan

Det var inte långa sträckor man tog sig för att hitta sin make/maka!



Söra



Bråkedal







På vägen västerut mot Sparreholm och Hyltinge socken passerade vi Stjärnhov med intilliggande **Boxtorp**. Se kartan här nedanför. Denna plats var en gång skola och internat för pojkar från Stockholms-trakten. Där hade vår (Anders och Gunlögs) far Åke sin första lärartjänst. Vi kunde inte avstå från att svänga av och titta på lärarbostaden, Björkliden, där vi är födda.

Utmed vägen ligger även **Brolöten** som visade sig vara en högst levande gård där man erbjuder kurser och kallar sig också för dressyrcentrum. Det rådde stor aktivitet med hästskötsel när vi svängde in på gårdsplanen. Med kameror och papper (släktdokument) i hand togs vi först som inspektörer för verksamheten. När vi förklarar vårt ärende fick vi en trevlig pratstund på plats.



Här föddes C.F.s farmor Brita Christina Olsdotter 1785. Några spår efter den tidigare bebyggelsen såg vi inte men man kände till att det fanns rester av en husgrund någonstans.





## I Hyltinge socken handlar det om C.F. Nyströms anor på morssidan.

Även här kan det vara lämpligt med ett utsnitt ur släkträdet med utgångspunkt från C.F.s mor Ulrica Sofia.

### 16. Olof Jönsson och Maja Stina Andersdotter



Ulrica föddes på gården **Högsjön**, vid sjön med samma namn. På små grusvägar letade vi oss fram till en mycket vacker men ensligt belägen plats strax väster om Sparreholm.

Vi fick intrycket av att det användes som sommarbostad, liksom flera av de andra platser vi besökte. Bostället var säkert inte lika "pampigt" 1815 då Ulrica föddes.



På andra sidan sjön ligger **Strand** där Ulricas far Olof var född. Där slutade också vägen. I bakgrunden syns Högsjön.

På Strand var både Ulricas far, Olof och hennes farfar Jöns födda. Hit hade alltså Ulricas farfars far, Eric Jönsson kommit flyttande med sin familj. Eric dog här 1779.

Medan vi gick omkring och fotograferade kom nuvarande ägaren ut, givetvis nyfiken på vilka vi var. Vi fick ett trevligt samtal och dessutom kontaktuppgifter för att eventuellt kunna forska vidare om gårdens historia.







På kartan finns flera släkterelaterade boställen. För att komma till **Högsjön** och **Strand** tog vi av vid Björksätter och åkte söderut så långt det gick. På återvägen stannade vi upp och fotograferade **Herrvreten** och **Sörtorp**. Ulricas farfar och farmor flyttade till **Herrvreten** 1814. Här dog också farfar Jöns 1820. **Sörtorp** var farmor Britas födelseplats. Längst nere på kartan syns **Rudstugan**. Dit flyttade Ulrica som 12-åring för att tjäna som piga. Hon lämnade föräldrahemmet tidigt. Vi hann inte göra någon avstickare dit.

**Herrvreten** idag, ett idylliskt sommartorp.



**Sörtorp**. Vi funderade på, när vi såg platsen, om den enorma stubben på tomten en gång varit ett träd där Brita kunnat leka som barn på 1760-talet?



Ulricas mor Maja-Stina var mjölnardotter och född i Norrköping. Men hon kom tidigt med sina föräldrar till socknen där hennes far Anders Kimström var mjölnare vid ett flertal kvarnar i trakten. Tydligt ”bytte” traktens mjölnare ofta boställe med varandra.

Alldeles norr om tätorten Sparreholm ligger sockenkyrkan i Hyltinge socken. Här har många släktingar på Ulricas sida fått sin grav. En av dem är Ulricas morfar, mjölnaren Anders Kimström som dog 1825 inneboende hos en son i **Knäppinge**. Vi hittade det här stenhuset markerat som Knäppinge på kartan. En ovanlig byggnad i tegel.



Vi åkte förbi **Hyltinge kyrka** (bilden hämtad från Wikipedia) men tog oss inte tid att stanna där.

Väster om kyrkogårdsmuren låg socknens fattigstuga. Ulricas mor Maja-Stina tillbringade sina sista år där som fattighjon.

Tiden gick fort och vi hann som sagt bara besöka ett urval av alla de många boställen som vi finner i släkträdets. Kanske det blir en fortsättning vid annat tillfälle? Vi skildes åt och ställde kosan till våra respektive hemorter nöjda med en dag i våra anfäders fotspår.

Sammanställt i september 2016  
Anders Fritzson