

Bordsvisa

vid Dagnars och Åkes bröllop den 9/6 1946.

Melodi: Den första gång .....

Den första gång Ni sågos  
det var en solig dag  
på förmiddan när solen lyste klar.  
Och höstens alla blommor av många hundra slag  
de stodo bugande i par vid par.  
Du Dagmar gick så saktelig  
där nere på Centralen  
i ulster brun och basker käck  
Du sökte uti raden.  
Då trädde fram en yngling  
och tog Dig uti hand,  
den första gång han tog Dig uti handen.

Den andra gång Ni sågos  
det var i Västerås  
då påskens liljor lyste i sin skrud.  
Då kom det ifrån släkten och många unga par  
liksom en viskning: Vad är det för karl?  
Och karlen var Du Åke god  
så god som inga flera.  
Från Daggie Du en bjudning fått  
att släkten observera.  
Och släkten den var trevlig  
fast litet bullersam  
den språka kan, som vore vi än flera.

Och när Ni sedan sågos  
då glänste sommarskyn  
så bländande som svanen i sin skrud.  
Då kom det ifrån skogen från skogens gröna bryn  
liksom ett jubel utav fåglars ljud.  
Ni vandrade i hagarna bland blåklint och violer.  
I luften lilla lärkan sjöng  
så smäktande trioler.  
Ja, när Ni sedan sågos  
då glänste sommarskyn  
så bländande och grann som aldrig mera.

Och därför när vi se Er  
som lyckligt brudepar  
vi hylla Er med denna enkla sång.  
Vi önska sommarglädje och kärlek dagen lång  
i Edert hem i alla fall.  
Som fågeln fri Ni blicka ut  
i vackra vida världen.  
Ja, lycka till med allt Ni drömt  
som älskande behaga.  
Må sommarsolen skina  
på Edra anletsdrag  
som rodna och som stråla och behaga.