

**Theodor Andersson, "Svenska Missionsförbundet",
Svenska Missionsförbundets förlag, 1928**
(En skrift med anledning av femtioårsjubiléet)

I boken omnämns Mirza Josef Mässror, Anna Nyström Mässror
samt Rickard Nyström.



Makarna Mässror hörde till de första missionärerna utsända av Svenska Missionsförbundet till Östturkestan. Här beskrivs hur Josef Mässror tog konkreta initiativ vid anläggandet av missionsstationen i Jarkend.

Från sid. 436 – 438:

År 1895 antogos ytterligare tre missionärer för det östturkestanska fältet. De voro G. Raquette med fru samt Magnus Bäcklund. Då ansågo sig missionärerna på fältet böra upptaga en ny missionsstation. Valet föll på *Jarkend*, fem dagsresor sydost från *Kaschgar*, och Mirza Josef med fru — han hade i juni samma år ingått äktenskap med Anna Nyström — utsågos att upptaga arbetet i denna stora stad.

Vid uppsökandet av plats för missionsstation i *Jarkend* uppstodo samma svårigheter som i *Kaschgar*. Ingen vågade överlåta ett ordentligt jordstycke åt utlänningarna. Gott om lediga

tomter funnos i Jarkend, men ingen ansågs dålig nog för de »otrogna». Djupt inne i gamla staden vid »Tjarsuköl», den fyrkantiga vattenreservoaren, fanns ett instängt, unket litet område, som mest tjänat som avstjäpningsplats och som isupplag. Denna tomt lyckades slutligen Mirza Josef hyra. Där uppförde han Jarkends första missionsstation, ungefär i stil med den i Kaschgar. Uppförandet av husen stötte snart på svårigheter, då ingen vågade arbeta åt utlänningarna. Men Mirza Josef var uppgiften vuxen. Han tog själv mursleven i hand och blev både arbetschef och mästare. Inför detta resoluta uppträdande sviktade motståndarnas mod, och den ena infödda mästaren efter den andra kom tillbaka och erbjöd sin tjänst. Och snart stod stationen färdig.

Men tomten var liten och utvecklingsmöjligheterna minimala. Detta gjorde sig mer och mer kännbart, i synnerhet då med tiden nya missionärer ankommo och flera boningshus måste uppföras. Även en predikolokal blev av behovet påkallad. Det blev ett skarvande och lappande, så att det hela till sist blev något underbart. Husen trängdes med varandra och bokstavligen hängde på varandra. I tolv år måste denna station vara utgångspunkt för den alltmera svällande verksamheten i Jarkend. Då kunde en ny tomt förvärvas på en centralt belägen, rymlig och trevlig plats. Och där uppfördes samma år Östturkestans största missionsstation.



KYRKAN I JARKEND.

Foto: G. Hermansson.